



Vijf vragen aan een Bekende Ondernemer

## Pascale Naessens

Pascale Naessens is een BV die het ook maakt als ondernemer. Haar kookboeken zijn allemaal voltreffers (het nieuwste bevat recepten met maximum vier ingrediënten!), haar serviescollectie vind je in de hele wereld terug, en ze ontwerpt meubels.

TEKST Sanderijn Vanleenhove - FOTO Pat Verbruggen

### Is succesvol ondernemen makkelijker als je bekend bent?

“Je product moet goed zitten, anders marcheert het niet. Een bekende naam verandert daar geen haar aan, die tijden zijn voorbij. Mensen zijn terecht kritischer. Je wordt ook zo’n beetje vogelvrij verklaard. Iedereen kan zomaar ongezouten zijn mening geven, zeker op sociale media. Daar moet je mee leren omgaan. Het grote voordeel van bekend zijn is dan weer dat je een grote groep mensen bereikt.”

### Wie is jouw voorbeeld?

“Een kok zoals de Japanner Nobu vind ik fantastisch. Hij doet wat veel grote chefs doen, alleen al veel langer: terug naar de eenvoud. Veel mensen snappen dat niet, maar het is veel moeilijker om met weinig ingrediënten iets op een hoog niveau te brengen. Hij doet dat meesterlijk.”

### Vul aan: het belangrijkste moment van mijn dag is...

“Het ontbijt en het avondmaal. Allebei. Het is onwaarschijnlijk zalig om de dag te beginnen met een lekker en mooi gepresenteerd ontbijt – al moet ik toegeven dat mijn man het klaarmaakt. Het avondmaal is dan weer het saamzijn om de dag af te sluiten en te overlopen hoe die is geweest. Tijdens het eten ligt de gsm aan de kant, maar het is moeilijk om er nadien niet meteen naar te grijpen. Zeker op drukke momenten. Maar ik probeer het niet te doen. Tafelen is net bedoeld als sociaal moment. Dan is het gek om daar te zitten met een telefoon.”

### Wat was je beste investering ooit?

“Investeren in mezelf. Ik heb het dan over cursussen volgen of reizen. Zo kun je groeien als persoon. Je hebt er het langst genot van.”

### Wat was het moeilijkste moment uit je carrière?

“Ik worstelde jarenlang met een eetprobleem. Daarom kan ik zo goed schrijven over de hele eetbeleving. Het is fantastisch dat ik mijn eetprobleem heb kunnen ombuigen naar iets positiefs. Ik heb er mijn beroep van gemaakt.”

“Ik heb mijn eetprobleem kunnen ombuigen naar iets positiefs.”

/ [www.purepascale.com](http://www.purepascale.com)