

V E R L I E F D O P

LANZAROTE

ROTE



Toen ze er zo'n tien jaar geleden voor het eerst kwamen, moesten Pascale en Paul even wennen aan Lanzarote. Maar sindsdien hebben ze hun hart verpand aan het eiland.

Door PAUL JAMBERS. Foto's: AXEL JAGENEAU E.A.



Het kleine eilandje La Graciosa, op een paar kilometer van Lanzarote.



Boca Negra, een mooie roze vis die vaak in typische restaurants wordt geserveerd.



Famara, paradijs voor surfers en kitters.



Lagomar, restaurant en nachtclub in een spelonk in de rotsen, en vroegere villa van Omar Sharif.



Pascale tijdens een boottochtje tussen Lanzarote en La Graciosa.



De cactus *Cereus Peruvianus* is een veel voorkomende plant op Lanzarote.



Het volledig in de rotsen ingewerkte huis van Manrique is nu een museum.

FOTO: FUNDACION CESAR MANRIQUE



Jameos del Agua is een door Manrique ontworpen zwembad. Je kunt er ook lavatunnels bezoeken.



De wijngaard van La Geria. Rond elke wijnrank is er een muurtje gebouwd tegen de wind.



Mirador Cesar Manrique, uitkijktoren met uitzicht op de oostkust van het eiland en het naburige eilandje La Graciosa.



leen maar kleine vierkante witte huisjes, her en der verspreid over het zwarte, vulkanische landschap. Dat was het eerste wat ons opviel toen we door het raampje van de Boeing 737 naar beneden keken. Onze eerste kennismaking met het Canarische eiland Lanzarote moet zo'n jaar of tien geleden zijn. Pascale en ik waren op zoek naar een ongerepte bestemming, niet te ver van huis, geen massatoerisme, aangenaam weer, vriendelijke mensen. We wilden ontsnappen aan de drukte van alledag, inspiratie vinden om onze creativiteit aan te scherpen en gezonde lucht inademem. En ook de schoonheid van de natuur ervaren, maar zonder jetlag. Dat hebben we allemaal gevonden op Lanzarote. Sinds we die eerste keer door dat vliegtuigraampje keken, is het eiland voor ons een vaste bestemming geworden. Maar net als bij een ongenaakbare geliefde, hebben we het wel eerst grondig moeten leren kennen om het te kunnen waardenen.

MANRIQUE HIELD HET MOOI

Lanzarote is een van de zeven Canarische eilanden en zoals men hier zegt: 'Zeven eilanden, zeven werelden'. **Tenerife** is het grootste en meest toeristische van de zeven, met in het kielzog het kleinere broertje **Gran Canaria**. **La Gomera** is het groenste, **El Hierro** het kleinste en meest verlaten, **Fuerteventura** staat bekend om zijn eindeloze zandstranden en massahotels en **Lanzarote** is het meest eigenzinnige. **César Manrique**, de bekendste kunstenaar van Lanzarote (zie kaderstuk) heeft z'n leven lang gestreden om het eiland te behoeden voor massatoerisme. Z'n inspanningen

hebben hun vruchten afgeworpen, al heeft hij het fenomeen niet volledig kunnen tegenhouden. Zo werd in de hoofdstad **Arrecife** ondanks hevig protest een hoogbouwhotel neergezet. Het werd door activisten in brand gestoken, maar nadien hersteld en afgewerkt en domineert nu de oostkust van het eiland. Ook op de promenade langs de zee in **Puerto del Carmen**, de meest toeristische gemeente van Lanzarote, hebben de lokale politici weinig respect voor de geest van Manrique. De boulevard langs de kustlijn is een aaneenschakeling van souvenirwinkeltjes die in China gemaakte prullaria verkopen, kleurloze restaurants, lunaparken en disco's. Blijf er liever weg, en ga daarna op zoek naar het echte Lanzarote.

AH... HET AUTHENTIEKE LANZAROTE!

Het beste wat je kunt doen, is een auto huren en van **Yaiza** naar **Teguise** rijden: zo ervaar je de absolute schoonheid van het eiland. Yaiza is een mooi klein stadje met veel bloemen tegen de oude witte huisjes. Daarna kom je langs **Uga**, bekend om de zalmrokerijen en daarna door winddomein **La Geria**. Hier zie je uitgestrekte wijngaarden in zwarte vulkanische grond, met rond elke wijnrank een stenen muurtje van een halve meter hoog om de tere rankjes te beschermen tegen de oceaanwind. Wijn maken is hier een gevecht met de natuur, maar de droge witte vulkaanwijnen smaken heerlijk in de warme Canarische zon. Oude wijnbodega's als **Rubicón**, **La Geria**, **El Grifo** en **Bermejo** houden nog altijd stand, ondanks de import van goedkope wijnen uit het moederland Spanje. De eilandbewoners zijn koppig en trots op hun wijn en blijven die massaal drinken, ondanks de hoge prijs die ervoor betaald moet worden. Wij ook. Stop zeker in een van de wijnbodega's en ga er proeven. Een aanrader is **Rubicón**. Drink er een *Rubicón secco* en geniet onder de eucalyptusboom en met uitzicht op de wijngaarden van een eenvoud-



DE HAND VAN DE MEESTER

- **César Manrique** werd in 1919 geboren op het eiland.
- Hij maakte in de jaren 60 **internationale carrière** als schilder, beeldhouwer en architect, woonde jaren in New York en keerde toen terug naar Lanzarote.
- Dankzij zijn persoonlijke inzet en die van zijn politieke vrienden slaagde hij erin om **hoogbouw te verbieden**, net als reclameborden en lichtreclames. En: **alle huizen moesten wit** worden geschilderd.
- Hij ontwierp gebouwen die perfect in harmonie waren met de grillige lavarotsen en hopen van Lanzarote. Een mooi voorbeeld is zijn eigen huis: gedeeltelijk ingewerkt in de natuurlijke gangen van gestolde lava, een **organische architectuur** die ondergeschikt is aan de natuurlijke vormen van de rotsen. De muren zijn nooit recht, maar wel altijd wit.
- Manrique overleed in 1993 bij een verkeersongeluk en de **Fundación César Manrique** waakt er nog altijd voor dat de visie van de kunstenaar wordt nageleefd.

A photograph of a swimming pool with a cobblestone deck and a rock sculpture. The pool is filled with clear blue water, and the surrounding area is paved with light-colored stone. Long shadows of palm trees are cast across the pool deck. A dark, jagged rock sculpture sits on the pool deck near the water's edge.

**‘DE
ORGANISCHE
ARCHITECTUUR
VAN MANRIQUE
IS IN PERFECTE
HARMONIE
MET DE
GRILLIGE
NATUUR VAN
LANZAROTE’**

dige maaltijd. Of rij verder de berg op en ga een glas drinken in bar **El Chupadero** in een oude finca.

Rij dan verder voorbij het **Monumento al Campesino**, een kunstwerk van Manrique gemaakt uit olietanks van vissersboten. Daarna zie je rechts het dorpje **Nazaret**. Hier eet je lekker in het in de rotsen uitgehouwen **Lagomar**. Na de maaltijd geniet je van een pousse-café in de bar in een spelonk hoog in de rots en je kunt er tot in de vroege uurtjes doorzakken. Wanneer je naar boven kijkt, zie je een in de berg uitgehouden appartement dat ooit heeft toebehoord aan **Omar Sharif**. De bewoners van Lanzarote vertellen dat hij het peperdure appartement heeft vergokt tijdens een nachtje pokeren. **Teguise** is een oude koloniale Spaanse stad vol authentieke eeuwenoude witte gebouwen en geeft de indruk dat je in het oude Cuba bent.

PICKNICKEN IN DE KRATER

Nog een aanrader: de kustplaats **Famara**, met zijn gigantische zandstrand waar de oceaanwind de golven opstuwt. Het is een paradijs voor surfers. Er zijn twee leuke restaurantjes met uitzicht op de oceaan: **El Risco** en **Sol**; daar eet je heerlijk verse vis. Rij dan naar **Timanfaya**, de vulkaan die voor het laatst tot uitbarsting kwam in 1736. Vele dorpen werden verwoest en wat overbleef, was een vulkaanlandschap, de **Montañas del Fuego**, waar al bijna 300 jaar niets meer groeit. Manrique bouwde er een restaurant en er wordt gebarbecued op de hitte die uit een kloof opstijgt uit de grond. Spectaculair, maar eerlijk gezegd: Timanfaya is een toeristische attractie geworden.

Wandelen in de bergen is een must hier, en je hebt de keuze uit tientallen spectaculaire tochten. Liever niet te ver? Rij dan naar **Volcàn El Cuervo** langs de LZ56, de weg van **La Geria** naar **Mancha Blanca**. Na een korte wandeling kun je binnenstappen in een oude krater. Je bent er bijna altijd alleen en je kunt er dus roepen zo luid je kunt en genieten van de echo. Ooit organiseerde ik er een surprise-picknick voor vrienden. Ik liet hen de wandeling alleen maken en toen ze na een halfuurtje de krater binnenwandelden, wachtte ik hen daar op met een mand

vol lekkers en koele witte La Geria-wijn. Een unieke ervaring.

ZWIJMELEN BIJ DE ZONSONDERGANG

Perfect als afsluiter van de dag is het dorpje **El Golfo** aan de zuidwestkant van het eiland, de enige plek waar je de zonsondergang in al zijn glorie kunt bewonderen. Zoek een plaatsje op een van de terrasjes; het meest authentieke is **Bogavante**, met groene houten tafeltjes op het zwarte vulkaangrond. Ook het terras van restaurant **Mar Azul** is uniek.

Aan de andere kant van het eiland is de **Playa Quemada** ook een bezoek waard, heerlijk rustig, maar de zonsondergang kun je er niet bewonderen. In restaurant **Salmarina** serveren ze zoals overal de typische gegrilde vis met mojo-sausjes. Onlangs aten we er **Boca Negra**, die de dag zelf werd gevangen in de diepe wateren van de baai. Een mooie roze vis zoals je die alleen eet in de restaurantjes van Lanzarote.

Ook fijn bij zonsondergang, of gewoon als het warm is, is de **Marina Rubicón** in **Playa Blanca**. Een nieuwe jachthaven, gebouwd in de stijl van een oud vissersdorp, met een paar leuke restaurantjes, zoals **Casa Roja** en **El Mirador**, dat een loungebar heeft met uitzicht op **Playa Blanca**. De jonge eigenaar **David**, een Catalaan die getrouwd is met een meisje uit Duffel, heeft van dit restaurant een gastronomisch pareltje gemaakt. In de jachthaven vind je ook nog een jazzcafé met live optredens, en **One Bar**, een club waar zeilers die alle zeeën hebben bevaren na een paar glazen wijn hun avonturen vertellen.

In de oudere jachthaven **Puerto Calero** liggen vaak luxejachten van Russische oligarchen en mediamagnaten. Het gastronomisch restaurant **Amura** is een aanrader. De hoofdstad **Arrecife** is geen must, maar de sfeer is er heerlijk pretentieloos. Aanrader is de markt op zaterdagochtend, op een mooi pleintje naast de grote kerk, waar je biologische producten van lokale landbouwers kunt kopen en het eiland écht kunt proeven. ■

MEER DAN DE MOEITE WAARD

- **Rubicón**, WWW.BODEGASRUBICON.COM
- **El Chupadero**, WWW.EL-CHUPADERO.COM
- **Lagomar**, WWW.LAG-O-MAR.COM
- **El Risco**, WWW.RESTAURANTEELRISCO.COM
- **Sol**, WWW.RESTAURANTESOLFAMARA.COM
- **Casa Roja**, WWW.LACASAROJA-LANZAROTE.COM
- **El Mirador**, WWW.ELMIRADORLANZAROTE.COM
- **One Bar**, WWW.FACEBOOK.COM/SAILORSBAR
- **Gran Melia Salinas**, WWW.MELIA.COM/HOTELS/SPAIN/LANZAROTE/MELIA-SALINAS
- **Gran Melia Volcan**, WWW.HOTELVOLCANLANZAROTE.COM
- **Princesa Yaiza**, WWW.PRINCESAYAIZA.COM
- **Los Jameos Playa**, WWW.LOS-JAMEOS-PLAYA.CO.UK/
- **Finca de la Florida**, WWW.HOTELFINCALAFLORIDA.COM
- **Bodega Mozaga**, [VIA WWW.TURISMOLANZAROTE.COM](http://VIAWWW.TURISMOLANZAROTE.COM)

ZO KOM JE ER

Jetairfly brengt je naar Lanzarote in 3u45 vanaf € 79. WWW.JETAIRFLY.COM



De Iglesia de Nuestra Señora de Los Remedios, in Yaiza